



Team Bericht 18 april 2021

Al weer even geleden hebben we in een roeibijeenkomst een uitleg gehad over wat roeien met je spieren doet en wat je zelf aan die spieren kan doen.

Ik heb toen begrepen dat een “cooling down” goed is voor de spieren.

De hardlopers onder ons weten dat allang. Ze noemen dat uitlopen, eigenlijk een raar woord. Een vergadering kan wel uitlopen en een plant ook, maar een mens niet. Of krijgt hij dan net als een plant een scheut erbij, een armpje op zo? Bij het varen zouden we het dan logischerwijze niet uitlopen, maar “uitroeien” moeten noemen, maar dat is helemaal geen fijn

woord. Ik denk dan meteen aan liquideren. Nou kan ik me bij de “Aegopodium Podagraria”, in gewoon Nederlands “Zevenblad”, dat liquideren heel goed voorstellen. Het is een gevreesde woekeraar.



Zevenblad is een gezond, lekker en geneeskrachtig kruid. Vroeger behoorde zevenblad tot de eerste kruiden die men at na de winter. Jonge scheuten zevenblad schieten namelijk vanaf februari uit de grond. Zevenblad is een vaste plant. Maar het heeft ook de naam “tuinmansverdriet” en dat is niet voor niets. Het laat zich nauwelijks uitroeien, deze woekeraar.



Maar ik vind het juist zo mooi aan “zevenblad” dat het net als onze Gig zeven bladen heeft.

Zes voor de riemen en een voor het roer. Je ziet bij het detail-plaatje goed dat het zevende blad, haaks op de ander bladen staat, dat verbeeldt dus het roer.

Bij het uitroeien van zevenblad, heb ik bij het woord uitroeien weinig problemen.

Maar waar het woord uitroeien toch ook aan genocide raakt, ligt dit toch wel anders.

Om elk misverstand te voorkomen, denk ik dat wij gewoon niet aan “uitroeien” moeten gaan doen.

Voor ons is overigens het woord “uitlopen”, zoals eerder genoemd, ook niet geschikt.

Wij kennen al het commando “laat lopen” dat geeft dus verwarring.

“Laat lopen” is overigens ook een uiterst dubieus commando. Ziet u het al gebeuren dat bij dit commando, alle roeiers gelijktijdig een po onder de bank vandaan halen?

Er is maar een oplossing, we gebruiken deze commando's gewoon niet.

Toch wil ik nog een laatste poging wagen voor een slogan ten behoeve van ons Gastronauten.

“Door doorroeien door(g)roeien” (bij snel uitspreken, ga je wel stotteren.)

Daar steekt tenminste niets kwaads in 😊



Henk van de Hoef