



Team Bericht 21 februari 2021

Wij hebben al veel onderdelen van de Gig behandeld.

Maar met enige schroom heb ik het onderwerp “zitkussentjes” steeds vooruit geschoven, het is ook een delicaat onderwerp.

Er is een intiem, lijfelijke relatie tussen een roeier en zijn kussentje. Zo ongeveer als tussen een hofdame en de koningin. Héél dichtbij en toch afstandelijk. Ja een kussentje heeft heel wat te verdragen.

Wij kunnen dit onderwerp het beste even in de geschiedenis zetten om dit te begrijpen.

Onze Gig, de Drechtse Schoone, was van oorsprong van Engelse wedstrijd roeiers, stoere mannen met een Engelse slag.

Jullie weten wel, zo’n slag waarbij je helemaal wegdraait. Wij hebben die inmiddels afgeschafft.

Maar van die roeiers erfden wij dunne, plat gezeten kussentjes en de strategie dat je met je stuitje op de rand van de bank moest zitten.

De spijkerbroekmakers hadden daar handig op ingespeeld door op het zitvlak vier lapjes samen te laten komen en in een bobbel vast te stikken (zie foto).

De bobbel, het stuitje en de rand van de bank gingen een strijd aan. Je stuitje verloor dat natuurlijk met als hoofdprijs een “stuit-blaar”, geen fijn gevoel.

Men vroeg elkaar discreet en besmuikt: “heb jij ook last van het bankje” ?

Het duurde niet lang of de middeltjes als glycerine, uierzalf en reuzel, werden druk besproken en fluisterend uitgewisseld.

Vrijbuiters hebben een goed historisch gevoel gezien het “Oma weet raad” gehalte van de aanbevolen middeltjes.

De echt slimme roeiers trokken gewoon geen spijkerbroek meer aan, dat scheelde al een stuk.



Wijze roeiers zorgden voor nieuwe grote, zachte kussens en veranderden zoals gezegd de roeistijl.

Dat was een hele verbetering. Alleen de kussentjes waren niet waterdicht en na een regenbui werd



je nieuwe roeibroek, drijfmat.

Toen iemand hardop vroeg of de vorige roeier incontinent was, zat niemand meer lekker.

Ineens herinnerde men zich dat er in het Statenjacht prachtige rode pluche kussens zitten. Fraai gecapitonneerd.

Er is toen een excursie gemaakt en na een uitgebreid overleg kwamen er weer nieuwe kussens in de Gig .

Kussens van een beschaafder afmeting en... waterdicht, helaas haalde het pluche voorstel het niet.

Bij de meeste roeiers is de relatie tussen het kussen en henzelf nu op een hoger plan gebracht.

Een kussen mag intiem zijn, maar moet op de eerste plaats dienend zijn.

Een kussen is net als een koffiejuffrouw op een kantoor, als ze haar werk doet valt dat door niemand op. Maar als ze er niet is, schreeuwt iedereen moord en brand.

Met de huidige kussens en de nieuwe slag met roeien, is roeien een zaligheid waarvan we nu even alleen maar thuis kunnen dromen op, ons eigen hoofdkussen. Goede roeitijden naderen.

Henk van de Hoef