



## Team Bericht 27 december

Zoals beloofd dit keer een journalistiek verhaal over de Breekpen. De volgende keer komt er een meer filosofisch verhaal over de breek- en de haalpen.

Voor dit verhaal heb ik een interview gehad met Will van Hoek.

Will is de producent van dit vitale onderdeel.



Hoeveel pennen er breken, dat hangt af van hoeveel nieuwe roeiers er opgeleid worden, niet zozeer tijdens de opleiding, maar in de periode erna.

Ook tijdens de wedstrijden zijn er ongelukjes, maar dat is gezonde wedstrijdspanning. Will schat dat er zo'n 20 breekpennen per jaar vernieuwd worden, dat is of gebroken of door slijtage vervangen .

Meestal voor de wedstrijdperiode gaan ze met verse pennen op stap.

Voor de haalpen wordt een harde houtsoort gebruikt, bij ons is dat Wengé .

Deze houtsoort, chocoladebruin, werd in de vorige eeuw veel als parket gebruikt.

De breekpen is van een zachtere houtsoort, hij moet immers bij een snoek of ander probleem breken, anders kan de riem of het gangboord beschadigen.

Bij de Vrijbouter gebruiken wij Grenen hout, we hebben ook geëxperimenteerd met Vuren hout, maar dat slijt sneller door het leer van de riemen, de breeksterkte is OK.

De meeste Gig roeiverenigingen gebruiken Wengé en Grenenhout voor de pennen.



Het draaien van de pennen is best een hele klus. Als het hout op maat gezaagd is, en de draaibank ingesteld, dan is het echte draaiwerk zo'n 20 minuten. Maar het instellen van de draaibank, het center verplaatsen, het aankopen van het hout en het schoonmaken van de draaibank en de vloer komen daar nog bij.

Will geeft aan dat hij het leuk vindt om te doen. Maar.... Wees toch maar voorzichtig met de pennen zou ik persoonlijk zeggen.



Net als de bemanning, hebben de haal- en de breekpen dus ieder een eigen taak, ieder hun eigen kracht en ieder hun eigen look.

Maar nu ga ik over op de filosofische kant, dat doen we volgende uitgave.

Hoe dan ook hier wil ik Will bedanken voor zijn medewerking aan het interview en zijn inzet voor onze pennen. Ik neem mijn eigen "pen" volgende week weer op.

Ik wens jullie een fijne Jaarwisseling,

Henk van de Hoef