



## Team Bericht 20 december

*Wij wensen jullie fijne feestdagen en een  
Voorspoedig en gezond 2021.  
Graag willen wij met jullie in 2021 de draad weer  
oppakken.*

*Annie en Henk*



Een arm kind in een **koude** stal  
Warm gehouden door de adem van os en ezel  
**Bezoek** van herders en schapen  
**Bezoek** van koningen  
**Bezoek** van Jubelende engelen  
Wij herdenken elk jaar dit wonder  
Dit jaar is het speciaal, het verschil kan niet groter zijn  
Wij zitten in onze **warme** huizen **zonder bezoek**.  
Toch is het Kerstmis

Het is nog even doorbijten en dan roeien we weer.  
Jeanette die de commando's geeft, Marleen die ons in de maat  
houdt en de anderen die gewoon lekker roeien.  
Marnix van Sint Aldegonde dichte in de zestiende eeuw reeds de  
volgende regels:

*" Ja zij zullen zich vervullen deze dagen van geluk  
Deez ellende zal vollenden  
en verpletterd wordt ons juk"*

Dat ging over de Spanjaarden en bij ons gaat het om de corona.

Een van jullie vroeg zich af wanneer er geen boot onderdelen meer zouden zijn om te bespreken, waardoor ik aan het eind van mijn latijn zou zijn.  
Ik moet jullie teleurstellen.  
De boot heeft nog onderdelen genoeg.  
De volgende keer bespreken we de haal- en de breekpen.  
Dat gaat zelfs in twee afleveringen.  
De eerste aflevering is een serieus journalistiek verhaal over productie, houtsoorten etc.  
De tweede aflevering zal een meer filosofisch karakter krijgen.  
Daar wordt uitgelegd dat de haalpen niet zo heet omdat je een breekpen moet halen als de breekpen breekt.

Henk van de Hoef